

Verhalen bij de Buren



Net als deze kikkers hebben wij allemaal onze eigen verhalen. Bij Verhalen bij de Buren, delen mensen met en zonder psychische kwetsbaarheden hun verhalen om gezamenlijk tot een korte voorstelling te komen.

De één wil wel 10 keer per dag in bad, de ander danst de hele dag als die zich euforisch voelt, de volgende sluit zich af en een ander droomt weer van de liefde. Wanneer is het een stoornis en wanneer niet?

In twaalf keer komen mensen met en zonder psychische kwetsbaarheid bij elkaar om met elkaar hun overeenkomstige verhalen te vinden. Onder begeleiding van een professionele regisseur en in samenwerking met de andere verhalenvertellers worden twee korte voorstellingen van 15-20 minuten gemaakt. Deze voorstellingen spelen tijdens [Herfsttheater GEITenBULT](#) (weekend van 23, 24, en 25 november) in een woonkamer. Het publiek komt letterlijk bij de burens.

Wil je mee doen en jouw verhalen delen en de overeenkomsten vinden tussen jou en mensen met/zonder een psychische kwetsbaarheid? Je kunt zowel samen de verhalen vinden en/of je kunt mee spelen. Speel je liever niet? Dat is geen probleem. Je helpt dan mee met het maken van de voorstelling maar hoeft zelf niet op de planken (in de woonkamer).

De eerste repetitie is in de week van 25 juni op een avond. We kijken gezamenlijk wat het beste voor iedereen uit komt.

Meer info of je aanmelden? Mail dan naar:

verhalenbijdeburen@gmail.com